



עיתון פנימי לתלמידות בית ספר נט

שליחותנו



"חלי, סיימת לנקות את המגירות שלך?", "חלי, תשגיחי על לויק, הוא מפזר חמץ בכל הבית", "תעזרי בבקשה לפייגי לנקות את הספרים שלה".
ערב פסח מורגש היטב בבית ודורש ממני כמובן הרבה עזרה, וגם... הרבה ויתור וסבלנות. לעזור גם בתחומים שאני פחות או אוהבת, להשגיח יותר על האחים הקטנים, לתת לאחותי הרגשה טובה כשהיא מאוד רוצה 'לעזור' לי לנקות את החדר, ולהתאפק עד שאסיים את המטלות בבית לפני שאחזור לקריאת הספר המעניין.
גם ליצר הרע יש הרבה עבודה בימים אלו. הוא זה שמנסה לשכנע אותי ש"תסבירי כבר לפייגי שאת ממילא תנקי אחריה שוב את המדף ועדיף שתמצא לה תעסוקה אחרת" וש"די, אין לי כבר סבלנות להשגיח שוב על לויק היום".
אתן יודעות מה אני עונה לו, ליצר הרע? "עבדים היינו – עתה בני חורין".
חג הפסח מתקרב, חג של חירות. ומה אתה חושב, סתם כך אנחנו חוגגים את היציאה ממצרים עד היום? לא ולא! כשה' הוציא אותנו ממצרים הוא הפך אותנו לעבדים שלו, ובכך נעשינו בני חורין אמיתיים. מאז, אף אחד לא יכול לשעבד אותנו. גם כשהגוף שלנו בגלות – הנפש שלנו היא בת חורין.
גם היצר הרע לא יכול לשעבד יהודי, לכל אחד מאתנו יש את הכוח לגבור עליו ולעשות מה שהנשמה שלו באמת רוצה: לקיים את רצון ה'.

חודש טוב,
חלי



מזל טוב

לתלמידות היקרות
החוגגות את יום הולדתן

מוסי גורארי, כיתה א'
כ"ח אדר

מוסיא סגל, כיתה ד'
כ"ח אדר

דוא"ל:

shlichuton@gmail.com

עריכה ועיצוב:
שטערני פש



במסגרת הפגישות של לכן השנה
עברנו בצד השני
המורה נבחרה על ידי
התלמידים והיא נבחרה
לשנה זו. אנחנו רוצים
לומר לך תודה רבה על
ההזדמנות הזו. אנחנו
נשמח לראות אותך שוב
בשנה הבאה.



השבוע חגגנו
מאורע מרגש במיוחד.
מסיבת בת המצוה הכיתתית
של כיתה ו'. את המסיבה המדהימה
הפיקה בכשרון רב המורה רחלי
דיסקין. בנות הכיתה הופיעו בתוכנית
מגוונת שהותירה את האורחות
אחוזות התפעלות והשאירה
מסר רב כצידה לדרך.
מזל טוב!

הצגונט לכיתה

אסתי גליצנשטיין
מכיתה א' החליטה לשמח
את חברותיה לכבוד הימים
האחרונים של חודש אדר
והפתיעה אותן בתחפושת
של סוכריה מתוקה



הפינוק שלנו

בנות כיתה ו' משתפות בחוויות ממסיבת בת המצוה



חיהלה גליצנשטיין
היה מדהים
מאוד יפה ומרגש ..
ותודה רבה רבה רבה
למורה רחלי דיסקין
היקרה
שהשקיע מאוד
כי שהמסיבה תהיה יפה

פייגי :

המסיבה הייתה מאד יפה

קליפים מאד מוקים ומצחיקים
וגם ההקראות הייהו מאד יפות 7

chani: ze haya meod
kef veh ve ze haya
meod yafe.
ani lamadeti 😊 😊
she tamid
tzarich livchor et
hazad halaven ★
(hayezer hatov)
ve yesh lano et hacochoth livchor
et ha tov!!!!!! ✓

אני לא מאמינה שזה כבר עבר
התרגשתי מאד מהמסיבה ומהאנשים והאורחים שהגיעו
כי המסיבה היתה ביום עבודה של אנשים והיו אנשים שהיו צריכים לעשות מאמץ בשביל זה
למדתי מהמסיבה שצריך לדעת תמיד להבדיל בין הלבן לשחור
ולבחור תמיד בצעד הנכון
אני רוצה להודות למורה רחלי דיסקין על כל ההשקעה האין סופית בנו
ואני רוצה להודות גם לכיתה המדהימה שלי על האחריות לכל אורך הדרך עד למסיבה
חיה מושקא פרלשטיין

חיה ווגנר :

אני יגיד הכל בשתי מילים: היה מדהים!!

מיכלי הלפרין :

ואווו לא מאמינה
שזה עבר אני עדין מתרגשת
כל המסיבה הייתה כל כך
מהנה התרגשתי ולא הפסקתי להתרגש
ואני בטוחה שכולם נהנו והתרגשו
המסיבה הזאת זו לא הייתה סתם מסיבה שחוגגים וזהו
זה משהו שימשיך ללוות אותי כל החיים התוכן
והמשמעות של זה שחור לבן ממלכה אחת גדולה
יצרים מלחמה הכל ביחד אני מתפללת להי שיעזור לי תמיד לבחור
בצעד הלבן ולעשות צעדים נכונים.
את התודה האמיתית והרבה אני רוצה לומר לאחת שהשקיעה
עמלה וטרחה והיא כמובן המורה המסורה שלנו שעובדה
ימים לילות ושבעות תודה רבה למורה רחלי דיסקין המורה שלנו!!!!



מוסי קריצבסקי-
מתי שאמא שלי מסרה לי את ספר התהלים וחבקה אותי
המסיבה היתה מאוד מאוד מושקעת והנושא היה מאוד המוק וקשור לתאריך זה
אני-המנחה של המסיבה והיתי ממש לחוצה אבל כשאמרתי כר את כל המילים היה לי כף ורגוע.
הרגשתי שבאמת אני כבר לא משחקת במשחק של ילדים.

דבורה לאה:
זו מסיבה שהכיתה שלנו
חיכתה ממש הרבה זמן
וסוף סוף זה הגיע
המסר כל כך יפה והנושא עם כל כך מחשבה
למדתי שבת מצווה זה זכות גדולה אבל ממש הרבה חובה
וב"ה יש לנו את הכוחות לעבור את זה ולהתמודד
אנחנו צריכות להתחיל להבדיל בין שחור ללבן ולנצח את היצר
ואני רוצה להגיד תודה למורה רחלי דיסקין
על כל ההשקעה שלה הניכרת ועל כל הסבלנות
ובעיקר לכל הכיתות הגבוהות וכולם שלא הפסיקו לפרגן

רחלי דייטש:
היה מעוד יפה והיו הרבה אורחים
התרגשתי מההקראה של אמא
היתאמנו על זה המון המון המון
ובסוף ראינו את התוצאות
המהממותתת!!!!
מעוד אהבתי את הקליפים ואת שח ומט.
הרגשתי שאני באמת מצטרפת למשחק של הגדולים
נ.ב. המורה השקיעה בלי סוףף
היא המורה הכי הכי שווה!!!

מושקאלה קסלמן:
אחרי חודש של חזרות, נסיונות, הכנות, סופסוף זה הגיע!!
אני ממש מקווה שבנות הבינו את המסר החשוב, שצריך להבדיל בין
השחור ללבן.
יש לנו תורה ומצוות שמדריכות אותנו בחיי היום יום, יש לנו הוראות
ברורות של הרבי בנוגע לכל עניין. וכשאנחנו קשורות לרבי אנחנו
מקבלות כוחות גדולים ומצליחים, יש לנו את האמהות, את הרבניות,
ומהן אנחנו לומדות איך משחקים נכון, איך להתנהג בצורה הנכונה.
אני רוצה להודות למורה רחלי דיסקין, למחנכת ה-מ-ד-ה-י-מ-ה,
שבמשך שבועות, השקיעה, טרחה כדי שהמסיבה תצא הכי טוב טופ!!
תודה רבה לכל המשתתפות והאורחות (:

בסי:
אחרי חודש של חזרות
הגיע סופסוף המסיבה
בהתחלה הייתי מאוד לחוצה
שאשכח את התפקידים שלי..
המסיבה הייתה מאוד יפה
ומאוד התרגשתי מהקליפ של הברכות שהיה הפתעה
תודה רבה למורה רחלי דיסקין
על ההשקעה והסבלנות
למדתי שתמיד צריך לדעת
להפריד בין לבן לשחור

אני חושבת שהמסיבה הזאת היתה מאוד יפה
ומרגשת, ואני מאוד נהנת.
אני למדתי שמעכשיו אנחנו נהיות יותר בוגרות
ואנחנו צריכות להיכנס באמת ל'משחק'. אולי זה
יהיה קצת קשה אבל זה שווה. זה זכות שהיא
חובה.
רציתי להודות למורה שלנו, המורה רחלי
דיסקין על כל ההשקעה וכל מה היא עשתה
בשבילנו!!! ממש אין מילים!!
חסי



חיה מאירס
המסיבה מאוורורוורווד כיפית אני מאוד אהבתי את הקליפס, האצנות והברכות שקרובי מישפחה אמרו לנו.
תודה רבה למורה רחלי דיסקין על כל השקעה שלה



הפינה של בנות המלך

בתחילת השבוע חל יום הולדתה של הרבנית חיה מושקא. זהו גם היום בו יצא הרבי ב'מבצע יום הולדת'. כפעילות השבועית בבת מלך נט עסקנו במנהגי יום ההולדת.



כיתה ב' שיחקו בשלל משימות הקשורות למנהגי יום הולדת



כיתה א' קישטנו את הפרק החדש של הרבנית



כיתה ד' צפינו בקליפ מתוק על משמעות יום הולדת חסידי ויצרנו עוגות יום הולדת מפלסטלינה



המדריכות היצירתיות של כיתה ה' הכינו לנו מכירה פומבית על שלל מתנות וירטואליות: מתכון מיוחד למייל, עזרה מהמדריכה בהכנת שיעורי בית, קליפ מצחיק למייל וכדו'. איך רוכשים? בהחלטות טובות, משימות של הנהגות חסידיות.





כרטיס המתנות שלי לרבי

לקראת י"א ניסן,
כל אחת מאתנו מעניקה לרבי
שלל מתנות של הנהגה חסידית.



עקבו אחר הניקוד המתעדכן
באתר בית הספר